



Jeffrey, Cato, Kris en Feia (v.l.n.r.) met sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.

FOTO THEO GROOT

Met open mond luisteren bij Groot Hoorns Sinterklaasfeest

Sint wil vaker 'dankjewel' horen

DOOR DAPHNE DE GROOT

HOORN - Een Sinterklaasfeest waar alle kinderen zoet en met open mond zitten te luisteren, dat gebeurt niet veel. Maar wel tijdens het Groot Hoorns Sinterklaasfeest, gisteren in Sportcentrum Hoorn.

Ruim driehonderd man kijkt met verbazing en verwondering naar de ongewone theatervoorstelling voor hen. In de voorstelling van Het Talententheater uit Hoorn is sinterklaas zoek, dus besluiten twee kinderen samen met Hoofdpiet op pad te gaan om hem terug te vinden. De reis leidt hen door

een eng, donker bos. Ze ontmoeten dwergen en vogelverschrikkers die hen helpen, en krijgen te maken met mist en modderpoelen die hen tegen willen houden. Uiteindelijk ontmoeten ze de heksen die sinterklaas in hun kist hebben. Maar, waarom is sinterklaas daar eigenlijk?

Jeffrey Feld uit De Goorn, Kris en Feia Kampen uit Enkhuizen en Cato Kager uit Grootebroek hebben via deze krant kaarten gewonnen voor de voorstelling. Ze mogen ook kennis maken met sinterklaas, en heel even op het podium staan. Kris vond de voorstelling helemaal niet eng. „Achter mij

gingen een paar kindjes huilen. Maar ik vond het juist leuk. Heel spannend.” Nerveus om sinterklaas te ontmoeten zijn de winnaars ook niet. „Sinterklaas is juist lief”, besluit Cato.

Lachend kijken ze naar Panniekpiet. Deze piet is echt overal bang voor, en nu durft hij zelfs niet met kinderen op de foto! De kinderen hopen maar dat hij wel het dak op durft vanavond. Kris, Cato, Feia en Jeffrey gaan vanavond niet hun schoen zetten, maar doen zich nog wel even te goed aan de vele pepernoten.

Het is iets minder druk tijdens de middagvoorstelling, de ochtendvoorstelling die alleen

voor de Rabobankleden werd gehouden had een opkomst van zo'n elfhonderd kinderen, ouders, opa's en oma's.

Het publiek heeft met de voorstelling een waardevolle les geleerd. Sinterklaas zat in de kist, omdat hij een beetje moe is. Hij wordt er wel eens moe van dat hij altijd maar cadeautjes weggeeft, terwijl hij zo graag een keer een oprecht 'dankjewel' terug zou horen. Dat laten de kinderen in het publiek niet op zich zitten, en sint wordt luidkeels bedankt voor alle cadeautjes die ze dit jaar in hun schoen gekregen hebben. „Dank u Sinterklaasje!”